

Geschiedenis van een Neger



LibriVox
gelezen door
katteklik

LibriVox



Geschiedenis van een Neger

Door Anoniem

Geschiedenis van een neger is een anoniem, rond 1771 verschenen boekwerk. Het is het verhaal van een hugenoot, aangeduid met de letter N., die met zijn vrouw en dochter en vergezeld van de begaafde neger Thomas van Suriname naar Amsterdam reist. N. ontloopt zich als een meester met verlichte ideeën die gelooft in de natuurlijke edelheid van de mens. Hij verklaart deze ideeën wanneer een eiland wordt aangedaan waar een andere hugenoot een heilstaat heeft gesticht. 'Goede woorden' sorteren volgens N. meer effect dan slagen. In zijn goede-meesterschap is hij consequent wanneer zijn dochter Agnes verklaart de trouwe en tot het christendom bekeerde Thomas te verkiezen boven een andere huwelijkskandidaat: N. stemt toe in het huwelijk met de neger.

Deze opname heeft 9 bestanden en een totale looptijd van 2:51:40

Gelezen door katteklik
Tekstcontrole: Gonnie
Productie: Anna Simon

Omslag: Peter Paul Rubens
Omslagontwerp: Bart de Leeuw

Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar librivox.org.
Deze opname is vrij van auteursrechten en mag worden gekopieerd, gepubliceerd en gewijzigd, zonder toestemming. Ook de omslag is vrij van auteursrechten.